

Historie



café, restaurant, zaal
Kappers

**HART VAN
HOONHORST**
DORPSCOÖPERATIE



Meer dan 150 jaar vormde het familiebedrijf 'Kappers' een belangrijke ontmoetingsplaats in het hart van Hoonhorst. Bij iedere generatie stond gastvrijheid hoog in het vaandel. In 2021 is er een einde gekomen aan het familiebedrijf, maar met de overname door de 'Dorpscoöperatie Hoonhorst' zal deze belangrijke plek van ontmoeting behouden blijven voor het dorp. De aandacht voor de gasten zal zowel voor de nieuwe eigenaar - de Dorpscoöperatie - als voor de nieuwe uitbater een belangrijke kernwaarde blijven.

1^e generatie 1848/1860 - 1895: Albertus J. Fakkert



De Klappmuts rond 1850 (gebouw rechts)



Albert Fakkert

Aan het begin van de 19^e eeuw was er al een tapperij gevestigd in het gehucht Hoonhorst dat niet meer om het lijf had dan enkele boerderijen en een schuilkerkje. Zo'n tapperij stelde niet veel voor; een kleine ruimte met een tapkast en enkele zitplaatsen. Hier konden reizigers en hardwerkende boeren even op adem komen. De tapperij 'de Klappmuts' stond tegenover het huidige café Kappers en werd rond 1820 bestierd door Hendrik Bisschop en Johanna Kamphof. Hun dochter Hendrika trouwde in 1848 met Albert Fakkert uit Wijthmen, die als grondlegger van de huidige dorpskern beschouwd kan worden.

In 1860 kon Albert grond kopen van pastoor van Dam. Het schuilkerkje had enkele jaren daarvoor plaats gemaakt voor een heus kerkgebouw en in de ogen van de pastoor paste hier nog goed enige uitbreiding van het dorp bij. Op dit perceel, dat tegenover 'de Klappmuts' lag, bouwde Albert een boerderij met voorhuis. Het pand kreeg van B&W toestemming om ingericht te worden als tapperij, mits er in 'de Klappmuts' geen alcohol meer geschonken werd. 'De Klappmuts' bleef nog wel bakkerij en kruidenierswinkel. Albert was een ondernemend en veelzijdig man; een aantal jaren later werd Hoonhorst uitgebreid met een koren- en pelmolen. De molen brandde na enkele jaren af, maar Albert was geen man om bij de pakken neer te zitten. De molen werd herbouwd en nog datzelfde jaar kon Albert zijn werk voortzetten. Ook 'de Klappmuts' zou later door brand worden verwoest, maar werd ook weer opgebouwd.

Zijn eerste vrouw Hendrika overleed na vijf jaar huwelijk, 29 jaar oud. Na een jaar trouwde Albert, in 1854, met Maria Adriana Wijermars uit Boerhaar. Ze hadden een druk bestaan. Elk voorjaar gingen er weer nieuwe luiers aan de lijn. In elf jaar kregen ze tien kinderen; vier van hen overleden echter al op jonge leeftijd.

Het zal geen toeval zijn geweest dat drie van zijn kinderen in het huwelijk traden met een telg uit het gezin van Antonij Dekker en Theodora Wolters. Om geld en goed veilig te stellen werden vroeger vaker huwelijken gearrangeerd. De molen, de bakkerij en de boerderij/café werden verdeeld onder deze drie echtparen. Eén van hen was Gerritdina. Zij trouwde in 1891 met Johannes Hermanus Dekker (Kappers). In 1899 liet de familie Dekker de familienaam officieel veranderen in 'Kappers', naar het erf 'de Kappe' in Boetele waar de familie oorspronkelijk vandaan kwam. Johannes Kappers kocht in 1895 bij de definitieve boedelscheiding de boerderij met café van zijn schoonvader. Sindsdien staat het als 'café Kappers' bekend.

2^e generatie van 1895 - 1935: Johannes Hermanus Kappers

Het ondernemen zat Johannes in het bloed. Zijn moeder was een nazaat uit de bekende Wolters familie in Dalftsen. Een familie van handelaren en kooplieden. Johannes brouwde zijn eigen kruidenbitter; deze 'bovenste beste borrel' viel in de smaak bij zijn gasten. Ook wist hij klanten aan te trekken door regelmatig een 'rokertje' uit te delen. Het parool 'Ieders vertrouwen hoopen wij waar

te maaken' stond hoog in het vaandel. De winkel en het café vielen vooral onder de verantwoordelijkheid van Gerritdina. Zij had altijd een luisterend oor. Zij bouwde het café uit tot een plaats waar het gezellig toeven was. De veestapel van de boerderij werd aanzienlijk uitgebreid door de koop van een aantal percelen van landgoed Hoonhorst. De Tempelhof en het gebied rond de Potstal kwamen op de naam van het echtpaar te staan. Johannes was van meerdere markten thuis; net als zijn vader zou hij plaatsnemen in de gemeenteraad van Dalftsen.

Ze kregen vier kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd stierven. Zoon Albert zou de zaak overnemen terwijl Dora (in het dorp beter bekend als 'tante Dora') een manufacturenwinkel begon in een pand tegenover de kerk.



Johannes Kappers en Gerritdina Fakkert met hun kinderen Albert en Dora

3^e generatie van 1935 - 1968: Albertus Antonius Wilhelmus Kappers

Zoon Albert nam op zijn beurt in 1935 met zijn vrouw Marie van der Kolk de zaak over. Het was geen rooskleurige tijd; crisisjaren en een oorlog die voor de deur stond. Tot overmaat van ramp brandde in 1936 de boerderij af. Gelukkig bleef het woonhuis, café en winkel behouden. Albert en Marie zetten hun schouders eronder en bouwden het geheel weer op. Boerderij, winkel/café en een gezin met vijf kinderen..... er was altijd werk. Kerkgangers stalden hun paarden, koetsen en brikken bij hen en kwamen na de H. Mis een versnapering halen. De mannen dronken een borrel in het café en de vrouwen wisselden onder het genot van een kop koffie de laatste nieuwtjes uit in de woonkamer. In de winter kregen de mensen een warme stoof mee om de voeten warm te houden in de koude kerk en menig kerkganger werd bij de kachel weer bij zijn positieven gebracht nadat hij flauw was gevallen omdat men alleen nuchter de H. Communie mocht ontvangen....

In de kruidenierwinkel was van alles te koop; van prikkeldraad en verf tot koffie en jam. De mensen namen zelf hun boodschappen mee of het werd aan huis gebracht. Het venten gebeurde met paard en wagen, op de fiets en later met de bestelauto.

Albert was een belangrijke spil in het ontstaan van het sociale en culturele leven in Hoonhorst. Met de pastoor als grote drijfveer werden er talloze verenigingen op katholieke grondslag opgericht die het café als uitvalsbasis gebruikten voor hun activiteiten en vergaderingen. De maatschappelijke betekenis was groot. Een belangrijke bijdrage aan het verenigingsleven was het beschikbaar stellen van land voor de nieuw opgerichte voetbalvereniging (1948). De gütte van Kappers werd gebruikt als kleed- en wasruimte en in de rust gingen grote ketels thee naar het veld om de dorstige kelen te lessen. Kappers had er ook weer baat bij want na de wedstrijd zat het café overvol...

Midden jaren '50 werd het café flink uitgebreid. Er kwam een nieuwe tap, meer zitplaatsen en een echt biljart.

Was het voorheen gebruikelijk bruiloften op de deel van een boerderij te houden waarbij Kappers hand- en spandiensten verleende; nu was er ook ruimte om het feest in het café te vieren.

Bruiloftsgasten brachten in de beginjaren zelf groente en fruit mee, die in de keuken werden bereid. Marie stond bekend als een goede kokkin. Haar karamelpudding was befaamd. Oudere dorpelingen zullen ongetwijfeld de polonaises herinneren; onder begeleiding van de accordeonist togen de feestgangers naar buiten waar ze zingend rond de lantaarnpaal voor de kerk hun feestvreugde uitten.



Eind jaren '60 wilden Albert en Marie het rustiger aan doen. Ze gaven het stokje over aan Gerard, hun jongste zoon. Er werd een woning gebouwd aan de Tempelhof waar ze gingen wonen. Marie overleed echter al na enkele jaren. Albert heeft nog lang van zijn oude dag kunnen genieten.

*Albert en Marie Kappers met hun kinderen.
vlnr: Gerard, Ans, Bertus, Dini en Jan*



Jan Kappers in de winkel



Marie Kappers in de keuken



Café Kappers rond 1945

4^e generatie van 1968 - 1990: Gerardus Johannes Kappers

In 1968 nam Gerard de zaak over. Het horecaleven was hem met de paplepel ingegoten. Het was thuis altijd flink aanpoten voor alle kinderen. Gerard sloeg een andere koers in; voor de boerderij was in het dorp Hoonhorst geen plaats meer en de deel werd verbouwd tot feestzaal. Hij ging het pand verhuren aan uitbaters. Zo kwam als eerste de familie Spaai, al gauw in 1973 gevolgd door Chris en Antje Lindenhovius en tien jaar later door Gert en Alie Compagne. De verbouwing van de boerderij in een zaal bleek een verstandige zet. Er was extra ruimte voor allerlei nieuwe activiteiten. Zo werden in 1968 de eerste clubkampioenschappen van de nieuw opgerichte Tafeltennisvereniging gehouden. Gevolgd door carnaval, bingo- en dansavonden. Talloze bruiloften werden gevierd en de roemruchte disco's in de jaren '80 staan nog in menig geheugen gegrift.

In 1990 stopte de familie Compagne en deed Gerard de zaak over aan Jean Huitink, de zoon van zijn zus Dini.



Zaal Kappers jaren 70



Gerard Kappers



DJ in zaal Kappers



Fam. Lindenhovius begin Jaren 70

Chris Lindenhovius naar Den Ham Café Kappers heeft een nieuwe huurder

HOONHORST – Na negen en een half jaar café-slijterij-zaal Kappers te Hoonhorst te hebben gedreven nam de familie Chr. Lindenhovius dinsdagsavond afscheid van de Hoonhorster bevolking. Chris Lindenhovius en zijn vrouw Antje hebben in Den Ham het familiebedrijf café Harwig overgenomen.

horst was voor hen tot nog toe onbekend terrein, maar de familie Compagner denkt dat zij snel in Hoonhorst zal zijn ingeburgerd. Gert Compagner heeft al ten jaar ervaring in de horeca-sector, ondermeer door de kantine van campings te huren. De laatste drie jaar had hij de kantine van de camping De Kleinberg te Hardenberg.

Op de in 'eigen zaak' gehouden receptie kwam niet alleen een groot deel van de Hoonhorsters de kastelein en zijn vrouw dag zeggen, maar ook kennis maken met de nieuwe huurders, Gert en Alie Compagner uit Heemse (Hardenberg). Gert (30) en zijn vrouw hebben twee dochtertjes en hebben zich intussen in de Dalfser buurtschap ten zuiden van de Vecht gevestigd. Hoon-

De familie Lindenhovius is op vertrouwde grond teruggekeerd. Al hun drie kinderen werden in 'café' Harwig geboren. Lindenhovius sr. die is gepensioneerd, zal zijn zoon in het bedrijf nog wel de nodige assistentie verlenen. Harwig zal binnenkort een modernisering ondergaan, opdat het bedrijf, dat al sinds 1836 met het geslacht Lindenhovius is verbonden, aan de eisen des tijds voldoet.

5^e generatie V van 1990 - 2021: Jean en Karin Huitink

In 1990 deden Jean en Karin Huitink hun intrede in het familiebedrijf. Beiden hadden in het verleden meerdere keren geholpen bij de families Lindenhovius en Compagne; de zaak was hen niet vreemd.



Karin en Jean Huitink

Tijden veranderden. De disco's maakten plaats voor themafeesten en de woonkamer aan de voorzijde werd ingericht als restaurant. De nadruk lag op een kwalitatief goed en betaalbaar product. Jean was verantwoordelijk voor het culinaire gedeelte. Karin regelde bedrijfsmatige zaken en gaf daarnaast les op het Deltion College in Zwolle. Intern waren er verschillende verbouwingen, het pand moest geluidsdicht worden gemaakt en de grote zolder werd verbouwd tot woongedeelte.

Nieuwe projecten volgden. Zo gaf Kappers onderdak aan het informatiepunt van Duurzaam Hoonhorst. Een initiatief, op het gebied van energie, milieu en duurzaamheid waarbij het hele dorp werd betrokken. In 2016 kregen ook het Anjerpunt (toeristisch informatiepunt en verkoop van lokale producten), de bibliotheek en Welzijn Ouderen er een plek. Daarnaast bleef het de thuisbasis van enkele verenigingen, zoals de toneel, carnavals- en biljartvereniging.



Eind 2011 vond een memorabele ontmoeting plaats: de voormalig burgemeester van Dalfsen, Han Noten, verkoos de huiskamer van Kappers om de breuk van de vakbonden te voorkomen. In Vechtdal Centraal verscheen het bericht '[de Vrede van Kappers](#)'. Han Noten schrijft daarin '*want het is hier goeie grond en gezonde lucht. Misschien komt er daardoor wat klaarheid in die koppen.*'

In 2010 bestond het bedrijf 150 jaar. Een heugelijk feit dat in 2012 een extra feestelijk tintje kreeg door het verlenen van het predicaat Hofleverancier door voormalige Koningin Beatrix. Met recht, want café- restaurant-zaal Kappers in Hoonhorst staat immers al anderhalve eeuw voor gastvrijheid.

Die gastvrijheid ervaren ook passanten als zij hun e-bike opladen bij de inmiddels geplaatste laadpaal en hun waterfles kunnen vullen bij het watertappunt.

Naast de zaal werd een terras aangelegd met zicht op de prachtig gerestaureerde molen, die na jarenlange inzet via subsidies als rijksmonument in ere kon worden hersteld. Samen met de renovatie van de molenaarswoning is het complex met café weer de historische kern van het dorp.

In 2021 gaven Karin en Jean Huitink aan het bedrijf aan het einde van het jaar te willen beëindigen. Omdat zij geen opvolging konden vinden, kwamen zij in contact met een investeerder/ontwikkelaar die het pand wilde kopen voor projectontwikkeling.

2022: Geen 6^{de} generatie - Wel behoud van Kappers

door oprichting DORPSCOÖPERATIE ♥ van HOONHORST

Het bericht om het bedrijf op te heffen, dat in oktober 2021 naar buiten kwam, leidde tot een initiatief tot behoud van Kappers voor Hoonhorst in gang gezet door Duurzaam Hoonhorst en Plaatselijk Belang. Daar sloten nog enkele ondernemers uit het dorp bij aan: de denktank 'Kappers, ons café' was geboren.

De denktank ging in razend tempo en met veel enthousiasme aan de slag om ervoor te zorgen dat eind 2021 de koop van het gehele pand vanuit het dorp gerealiseerd kon worden. Dat betekende heel praktisch de oprichting van een dorpscoöperatie en het aantrekken van een bestuur. Maar ook het organiseren van meedenkavonden en informatie- en inschrijfmiddagen voor alle inwoners, waardoor inwoners hun ondersteuning in welke vorm dan ook konden laten weten. De in december gestarte inzamelingsactie werd een groot succes. In de korte tijd tot aan 31 december 2021 tekenden veel inwoners voor een aandeel, certificaat of gift in Kappers: de koop vanuit het dorp kon gerealiseerd worden. Geweldig, zoveel betrokkenheid! Daarmee is het bruisende hart van Hoonhorst voor huidige en toekomstige generaties gered en kan deze belangrijke, maatschappelijke en gezellige ontmoetingsplek met nieuw elan worden voortgezet.

Naast deze organisatorische zaken speelt er ook een praktische uitdaging: de coöperatie is op zoek naar een enthousiast en capabel ondernemersstel. Ondernemers die Kappers vanaf 2022 met nieuw elan tot bloei laten komen en de bezoekers van café, restaurant en zaal een gastvrije ontvangst bieden. Zowel aan Hoonhorsters, als aan de vele toeristen die Hoonhorst aandoen op zoek naar een mooi en aantrekkelijk rustpunt om even uit te blazen, een terrasje te pakken of bij een bezoek aan het Anjerpunt te horen en te beleven wat deze parel in het Vechtdal op sociaal en cultureel te bieden heeft.

Met het voortbestaan van Kappers blijft het Hart van Hoonhorst kloppend en daarmee de vitaliteit van dit mooie kleurrijke kerkdorp behouden!

(hartelijk dank aan Jolanda Roord / historische kring voor de aanlevering van tekst en foto's

